

# 12 Stjärnor i Marias Krona, Fredens Drottning

*gemenskapen som nått Sverige*



*Sankt Andreas Katolska Församling*



STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT  
*DIOECESIS HOLMIENSIS*

Bästa läsare,

Bästa läsare, Upplever du att du saknar mening i ditt liv, känner du stress eller oro? Söker du frid i en alltmer hektisk värld men vet inte var du ska börja? Jag har den stora glädjen att meddela att snart kommer vi att ha en plats för Bön om Fred, beläget i Kristianstad som är en del av den globala gemenskapen "**12 Stjärnor i Marias Krona, Fredens Drottning**".

Jag inbjuder dig att vara en del av denna historiska resa genom att finansiellt bidra till detta heliga verk. Ditt stöd kommer att hjälpa oss att bygga ett altarskåp för tillbedjan, ett materiellt tecken på vår strävan efter fred och försoning mellan människor. Dessa altarskåp eller på vissa platser monstranser, skapade i DRAPIKOWSKI STUDIO i Gdańsk, är inte enbart sakrala konstverk utan också kärll fyllda med bön, välsignade av påven och spridda över hela världen.

Var med och gör en skillnad – stöd vårt projekt och bli en del av något större än oss själva. Genom att bidra till detta projekt skänker du människor en plats där de kan finna frid i en orolig värld. Genom att stödja detta verk, hjälper du till att skapa en fristad för bön och reflektion, där människor kan söka tröst och styrka.

Jag ser fram emot att möta dig på en plats där hoppets ljus och frid kommer ge dig ro.

Kyrkoherde och vän,  
Pater  
*Wiesław Badan* OMI



123-141 37 64

## Historien bakom Maria - Fredens Drottning

“Comunita Regina della Pace” är ett internationellt apostolat för tillbedjan av det allra heligaste sakramentet med intentionen att be för fred och försoning mellan människor. För detta ändamål har gemenskapen “**12 Stjärnor i Marias Krona, Fredens Drottning - Världscentrum för Bön om Fred**” grundats.

Det är en gemenskap som har som mål att grunda tolv centra för ständig tillbedjan av det allra heligaste sakramentet på alla kontinenter, för att omfatta hela jorden med en kedja av bön.

Hittills har Världscentra för Bön om Fred etablerats i:

*Betlehem, Palestina*  
*Oziornoje, Kazakstan*  
*Medjugorje, Bosnien och Hercegovina*  
*Yamoussoukro, Elfenbenskusten*  
*Kibeho, Rwanda*  
*Dagupan, Filippinerna*  
*Namyang, Sydkorea*  
*Niepokalanów, Polen*

Materiella tecken på detta andliga verk är Altarskåp för tillbedjan av det allra heligaste sakramentet. Dessa verk tjänar till att ära den levande Guden med sin skönhet och hjälper de troende i bön med sin rika ikonografiska symbolik. De hjälper människan att öppna sig för Guds närvaro och verkan.

Varje Altarskåp har välsignats av påven (Benedictus XVI, påve Franciskus), och denna välsignelse omfattar hela gemenskapen och alla som deltar i de uppdrag som föreningen “Comunita Regina della Pace” åtar sig.





## S:ta Marias kapell i Kristianstad, en stjärna på Marias mantel

Förutom de 12 stjärnorna i Marias krona, Världscentra för Bön om Fred, innefattar bönegemenskapen en "obegränsat" antal stjärnor på Marias mantel. Dessa består av församlingar som förpliktat sig att skapa platser där sakramental tillbedjan för fred kan hållas.

Visionen är att Marias förböner för fred, likt stjärnorna på hennes mantel, sprider sig över hela kyrkan och hela världen, via tillbedjansförsamlingarnas gemenskap. S:ta Marias kapell i S:t Andreas församling kommer att bli en sådan plats, den första i Norden i en världsvid gemenskap som närmar sig 100 mantelstjärnor.

Förpliktelsen för att bli en stjärna på Marias mantel innebär:

- Sakramental Tillbedjan för Fred utförs ofta och regelbundet, med möjlighet för enskild tillbedjan.
- Ber gemenskapens bön för fred och litanian till Maria Fredens Drottning samt minst ett mysterium i Rosenkransen för gemenskapens månatliga intention.
- Aktivt missionerar för gemenskapens Sakramental Tillbedjan för Fred.

Det är vår vision att S:ta Marias kapells stjärna ska bli en tillbedjansplats för många bröder och systrar i Kristus, långt fler än de i vår församling och även omfamna kristna utanför Katolska kyrkans gemenskap.



Låt oss tillsammans ta en titt på projektets första visualisering...



## Tillbedjansaltarskåp

Designat av

**DRAPIKOWSKI**

*Studio*

En första blick på  
helheten...



St:a Maria Katolska Kapell  
Kristianstad



## FRAMTIDSVISION

... men det tar inte slut här

Inspirationen finns att ta detta längre  
**STÄNDIG TILLBEDJAN DYGNET RUNT**

I framtiden är det tänkt att denna plats ska bjuda in till enskild tid med Gud i tystnad, stillhet och tillbedjan under obegränsad tid.





Beräknat färdigställande  
av projektet:

April - maj 2025



# “Brev till Gud”

*Överlämna dina bördor till Honom*

## Historian bakom

Ett personligt "Brev till Gud" är en särskild, men också ständigt pågående akt av överlåtelse av sig själv, sin familj eller en närstående, till Gud. Det är också ett konkret tecken på en personlig, andlig relation med Kristus och hans Moder.

Detta brev är inspirerat av överlåtelser till Kristus genom Jungfru Maria, som gjorts av helgon som Louis Marie Grignon de Montfort och Johannes Paulus II.

## Hur fungerar det?

Du skriver ett personligt brev till Gud med följande innehåll:

- Din intention
- Förpliktelse (ex. jag försöker delta i tillbedjan regelbundet)
- Överlåtelser i "Brevet" placeras inuti Tillbedjansaltarskåpet
- Brevet skickas till: Församlingens adress
- Skicka din offergåva

Din offergåva kan skickas till Swishnr. på 123 141 37 64 eller via nedan QR-kod samt Församlingens Bankgiro 656-0312.



123-141 37 64